



Khmers Kampuchea-Krom Federation

Asia – Australia – Europe – North America

A Member of UNPO & IDBF

P.O. Box 2569 • Worcester • MA • 01613

Tel: (856) 655-3838 • Fax: (856) 963-2404

<http://www.khmerkrom.net> • Email: kkf-info@comcast.net

April 18, 2004

Kính gửi Ông Lưu Văn,

Trước hết, chúng tôi xin gửi lời chào đến Ông, và quý vị trong Nhóm Thanh Niên Dân Chủ. Cảm ơn Ông đã dành nhiều thời giờ quý báu để tìm hiểu về Khmer Krom và tổ chức KHMERS KAMPUCHEA KROM FEDERATION (KKF) của chúng tôi.

Tôi Trần Mannrinh là thành viên trong ban lãnh đạo KKF, hân hạnh được Ông Sơn Tuôn Chủ Tịch Ủy Ban Chấp Hành giao phó việc trình bày mục đích và quan điểm của KKF, để quý Ông hiểu được một cách chính xác hơn về cuộc đấu tranh đầy chính nghĩa của dân tộc chúng tôi.

Thưa Ông Lưu Văn,

KKF là một tổ chức liên kết tất cả các cộng đồng Khmer Krom định cư tại các nước trên thế giới, nhằm mục đích đấu tranh đòi hỏi nhà cầm quyền VN, phải chấp nhận để cho Khmer Krom được thực hiện QUYỀN TỰ QUYẾT DÂN TỘC, theo như hiến chương Liên Hiệp Quốc đã qui định. KKF chủ trương đấu tranh trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, và trong tinh thần ôn hòa và bất bạo động.

KKF không chủ trương gây hận thù giữa hai dân tộc Khmer Krom và Việt Nam, càng không muốn thấy cảnh hàng xóm tương tàn như ở Bosnia và Kosovo, v.v... Thay đổi chế độ tại VN, và đòi lại lãnh thổ để xác nhập với Kampuchea đều không phải là mục đích của KKF.

KKF là một tổ chức hoàn toàn độc lập đối với tất cả các đảng phái chính trị VN và Kampuchea, và cũng không lệ thuộc vào bất kỳ một thế lực nào trên thế giới. Tuy nhiên để đạt đến mục đích, chúng tôi tiếp tục vận động sự hỗ trợ của nhân dân và các quốc gia trên thế giới, các tổ chức chính trị, nhân quyền quốc tế, và quan trọng nhất là nhân dân và các đảng phái chính trị VN, cũng như nhân dân và các đảng phái chính trị tại Kampuchea.

Ngày nào mà nguyện vọng Khmer Krom chưa đạt được, thì không thể bảo đảm được một nền hòa bình lâu dài tại vùng đồng bằng sông Mekong. Sự lắng dịu hiện nay chỉ có tính cách hòa hoãn tạm thời, và có thể nói là Khmer Krom đang trong trạng thái “bằng mặt nhưng không bằng lòng”. Chỉ cần một biến cố nhỏ, và sự khích động của

khuyh hướng cực đoan, thì bạo động có thể bùng lên và nhanh chóng lan tràn khắp nơi trong vùng châu thổ sông Mekong, và sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống và sinh mệnh của tất cả các dân tộc tại vùng này, và cũng như sinh mệnh của nhiều ngàn người VN lương thiện đang định cư tại Kampuchea.

Chúng tôi chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh lâu dài dưới bất kỳ hình thức chế độ nào tại VN. Chúng tôi tin tưởng rằng trên đà văn minh chung của nhân loại, sự đấu tranh đầy chính nghĩa của hàng triệu dân tộc Khmer Krom sẽ được sự đồng tình ủng hộ của các nước tiến bộ trên thế giới, và chúng tôi cũng tin tưởng rằng nhân dân VN và nhất là giới trí thức, chính trị gia sẽ cảm thông được nguyện vọng chân chính của dân tộc Khmer Krom, mà chấp nhận sự đòi hỏi chính đáng trong thái độ ôn hòa nhưng cương quyết của chúng tôi.

Thưa Ông Lưu Vân,

Chúng tôi rất hoan nghinh quan điểm của Ông trong bài “Bài Học Kampuchea”, liên quan đến tổ chức đấu tranh của chúng tôi. Quan điểm khách quan, ôn hòa và công bằng của giới trí thức, chính trị gia và truyền thông VN rất cần thiết, trong việc góp phần tìm kiếm và thực hiện giải pháp nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của dân tộc Khmer Krom chúng tôi. Một dân tộc từng là chủ nhân của vùng đất mầu mỡ phì nhiêu của đồng bằng sông Mekong từ ngàn năm trước khi người VN di cư đến. Hơn ba trăm năm dưới sự đô hộ của thực dân VN, từ thời Chúa Nguyễn cho đến thời Cộng Hòa và hiện nay là Cộng Sản, Khmer Krom đã phải chịu biết bao nhiêu sự áp bức, đày đọa, thiệt thòi, oan ức và tủ nhục. Cha Ông chúng tôi đã vô cùng vất vả để đối phó với những chính sách đồng hóa hay diệt chủng, mới có thể sinh tồn đến ngày hôm nay.

Khmer Krom cũng là một phần trong lịch sử VN, thế nhưng mãi đến nay, chưa có sử gia VN nào đã thực sự quan tâm khảo cứu tìm hiểu về nguồn gốc, văn hóa và những biến cố đã xảy ra trong cộng đồng dân tộc Khmer Krom chúng tôi. Từ sự thiếu vắng tài liệu khách quan lịch sử ấy, đã làm cho nhiều người VN kể cả thành phần trí thức, chính trị gia và truyền thông có những nhận thức sai lệch, mơ hồ về dân tộc chúng tôi. Khmer Krom là con cháu của Vương Quốc Phù Nam, Thủy Chân Lạp, Khmer Empire và sau khi Pháp chiếm làm thuộc địa thì gọi là Cochinchina mà ngày nay VN gọi là Nam Bộ. Chúng tôi đấu tranh để giành quyền quyết định vận mệnh tương lai của dân tộc Khmer Krom, không liên quan gì đến tình hình chính trị của Vương Quốc Kampuchea hiện nay.

Vào thời Đệ Nhị Cộng Hòa, đầu thập niên 70, nhân lúc Việt kiều từ Kampuchea hồi hương vì bạo động, Bác Sĩ Phan Quang Đán lúc ấy là Quốc Vụ Khanh của VNCH đã tuyên bố là, để trả đũa Kampuchea, VNCH sẽ đuổi hết Miên kiều ra khỏi đất nước VN. Miên kiều mà BS Phan Quang Đán nói đến chính là Khmer Krom chúng tôi. Mỗi khi cần chiêu dụ, thì những người lãnh đạo VN gọi dân tộc chúng tôi là đồng bào, nghĩa là

cùng chung một bào thai, là ruột thịt, thế nhưng trong tận cùng thâm tâm của họ, Khmer Krom là cái gai trong mắt cần phải nhổ bỏ, đối xử với chúng tôi như đứa con rơi, cần phải tống khứ đi để trừ hậu hoạn, hay ít ra cũng kềm hãm, không tạo cơ hội cho dân tộc chúng tôi có thể phát triển vươn lên cùng nhân loại. Trong suốt mười lăm năm chiến tranh Quốc Cộng, hàng chục ngàn thanh niên Khmer Krom đã hy sinh nơi chiến trường, nhưng không một Sĩ Quan Khmer Krom nào được cân nhắc lên hàng tướng lãnh!

Ông Vi Anh một cựu Dân Biểu VNCH, hiện nay là bình luận gia cho nhiều báo chí VN hải ngoại đã có bài “Coi Chừng Thổ Dậy”. Ông Vi Anh hoàn toàn không hiểu, hay Ông ấy nghĩ rằng, không cần phải hiểu đến cảm giác của cả một dân tộc. Chúng tôi cảm thấy bị nhục mạ, tự ái dân tộc bị tổn thương nặng nề khi người VN gọi chúng tôi là Thổ, cũng giống như gọi đồng bào Thượng là Mọi. Cũng trong bài viết ấy, Ông Vi Anh mô tả dân tộc chúng tôi một cách vô ý thức, cho rằng Khmer Krom là một dân tộc vẫn còn sơ khai chưa biết đến những đơn vị trọng lượng hay đo lường...

Tạp chí văn nghệ Tiên Phong số 655, trong mục Tám Cột Trang Nhất do Ông Nguyễn Quân phụ trách có một bản tin với tựa đề là “DO SỰ XÚI GIỤC NÀO, DÂN THIẾU SỐ KHỜ ME Ở MIỀN TÂY NAM BỘ CŨNG NỔI LÊN ĐÒI TỰ TRỊ”. Cùng một luận điệu với Ông Vi Anh, Ông Nguyễn Quân nhục mạ dân tộc chúng tôi bằng cách gọi là KHỜ ME, và với hàm ý là Khmer Krom khờ khạo lắm, ngu muội lắm, nếu không có ai xúi giục, thì Khmer Krom mãi mãi chấp nhận số phận bị trị. Khmer Krom đâu có khả năng thấu hiểu thế nào là quyền của một con người, một quyền thiêng liêng đã được Liên Hiệp Quốc long trọng tuyên ngôn, và nhất là quyền của một dân tộc chủ quyền bị tước đoạt, lãnh thổ bị chiếm đóng, bao gồm cả tài nguyên thiên nhiên của Kampuchea Krom như dầu hỏa và khí đốt ngoài khơi chung quanh Kampuchea Krom đang bị khai thác mà Khmer Krom chẳng hưởng được một chút lợi lộc nào. Khmer Krom cũng đâu có khả năng hiểu được là trên nguyên tắc, các công ty dầu hỏa quốc tế sẽ không bao giờ ký hợp đồng khai thác những vùng đất còn đang trong vòng tranh chấp. Khmer Krom lại càng không có khả năng viết được một văn thư bằng Anh Ngữ, để gửi đến các công ty dầu hỏa yêu cầu chấm dứt ngay việc khai thác, hoặc chia một tỷ lệ lợi nhuận nào đó để phát triển cộng đồng Khmer Krom.

Mới đây, trong cuốn băng Paris By Night số 71 phát hành vào cuối năm 2003, Thành Được một nghệ sĩ cổ nhạc, rất được sự mến mộ của nhiều người Khmer Krom chúng tôi, cũng đã phát biểu “hồi ấy ở Sóc Trăng giặc Thổ nổi dậy, cướp Duồn dữ lắm...”. Bao nhiêu cảm tình mà Khmer Krom dành cho Thành Được từ bấy lâu nay, đã tan biến vì câu nói hồ đồ vô ý thức ấy. Ai là giặc? Kẻ cướp lấy đất nước của người khác mới thật sự là giặc.

Thưa Ông Lưu Vân,

Như chúng tôi đã nói ở trên, không một sử gia VN nào quan tâm, tìm hiểu về nguyên nhân tại sao có Thổ dậy, và tại sao cấp Duồn. Khmer Krom là nạn nhân của chủ trương diệt chủng qui mô mà Việt Minh cho thi hành vào năm 1945. Hàng ngàn Khmer Krom tại các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Rạch Giá, bị Việt Minh dùng thủ đoạn hèn hạ, lường gạt Khmer Krom vào trong các hầm lúa, bảo là để hội họp, sau đó khóa chặt cửa lại rồi nổi lửa thiêu sống! Vì tự vệ, Khmer Krom chúng tôi phải vùng lên tự chiến, cho đến khi Pháp trở lại VN lần thứ hai thì chiến tranh Khmer Krom và Việt Minh mới chấm dứt. Khmer Krom là nạn nhân thảm hại, trong chính sách diệt chủng của Việt Minh đã được bôi son, tréc phấn, thành một hung thần khác máu, dã man, được lưu truyền trong nhân gian VN. Ai sẽ là người minh oan và đòi lại công lý cho dân tộc chúng tôi? Không riêng gì đảng cộng sản hậu thân của Việt Minh, mà các đảng phái Quốc Gia cũng phải liên đới chịu trách nhiệm, vì cũng là những phần tử của Mặt Trận Phục Quốc Đồng Minh Hội, gọi tắt là Việt Minh. Chúng tôi cương quyết đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải công khai xin lỗi dân tộc chúng tôi, và truy tố những người đã vi phạm tội ác nhân loại và sự diệt chủng để làm gương, như trong bài phỏng vấn gần đây mà Ông Chủ Tịch Sơn Tuồn dành cho đài Á Châu Tự Do phần Khmer ngữ, đã được phát thanh vào ngày 22 và 23 tháng 1 năm 2004, để kêu gọi Cộng đồng Quốc tế mở một cuộc điều tra tương tự như tội ác diệt chủng của Đức Quốc xã đối với dân tộc Do Thái trong thời Đệ Nhị thế chiến tại Âu Châu.

Chánh Quyền VN hiện nay do đảng cộng sản lãnh đạo, đã tích cực nghiên cứu về văn hóa Khmer Krom, với mục đích là để hoạch định ra một sách lược đồng hóa theo kiểu mới, tinh vi hơn. Sách lược ấy đã hình thành, và đang ráo riết thực hiện. Một mặt thì ban bố một ít vật chất, và vài chương trình nâng đỡ có tính cách hình thức, mị dân vừa để đáp ứng sự đòi hỏi của các nước chi viện, mà KKF thường xuyên phúc trình, kể cả Ngân Hàng Thế Giới và Ngân Hàng Phát Triển Á Châu, vừa để mua chuộc lòng dân Khmer Krom. Mặt khác thì khống chế các vị Sư Sãi, là những người lãnh đạo tinh thần, đàn áp và hù dọa những người có tinh thần dân tộc, để họ phải bỏ quê hương xứ sở đi lánh nạn. Lần lượt chúng tôi sẽ vạch ra những âm mưu thâm độc này trước dư luận thế giới.

Thưa Ông Lưu Vân,

Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn Ông đã có quan điểm ủng hộ cuộc tranh đấu đầy chính nghĩa của dân tộc chúng tôi. Tất cả những bài bình luận trên báo chí, hoặc đài phát thanh, có tính xây dựng, ôn hòa, nhằm góp phần vào việc hàn gắn lại vết thương lịch sử, theo công lý Quốc tế đều được Khmer Krom chúng tôi nhiệt liệt hoan nghinh.

Trân trọng kính chào.

Trần Mannrinh

Thành viên ban lãnh đạo KKF.